



FÅR BARNEN PLATS I FRAMTIDENS STÄDER? EN KONFERENS OM BARNPERSPEKTIVET I SVENSK STADSPLANERING

2018-12-20

Av: ArkDes, Boverket, Arwidssonstiftelsen, Movium

Sverige var under 1900-talet internationellt känt för god stadsplanering med barnens behov i fokus. Men idag visar nationella studier att svenska skolgårdar krymper och barns självständiga rörelse är begränsad. Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa?

Tid: 10.00–16.30

[Anmäl dig här senast den 6 mars](#)

De närmaste tio åren står vi inför en stor utmaning att planera för och bygga tusentals nya skolor och förskolor i Sverige. Genom de val vi gör i stadsplaneringen riktar vi kursen för en utveckling som kommer att påverka generationer av barn och unga. Våra samhällens förmåga att ge barn möjlighet till rörelse och motion i vardagen är avgörande för barns och ungas hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Här spelar skolor, förskolor och skolvägar en viktig roll. De utgör en väsentlig del av barns och ungas livsmiljöer.

Får barnen plats i framtidens städer är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Den tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska

aspekter och politik. Vad är vinsterna med att inkludera barnperspektivet i stads- och samhällsbygget? Hur gör man i andra länder?

Arrangörer: ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium, Nätverket BUMS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (Stockholms läns landsting)